

Drama bij de Klementbrug

Door een mislukte verzetsactie vonden hier op 13 april 1945 twaalf mensen de dood.

Verzetsgroepen uit Heerde en nabije gemeenten hebben zich hier twee nachten verborgen gehouden in het huis, de schuur en de boomgaard. Hun opdracht was om de naburige Olstbrug (in de volksmond Klementbrug geheten) onbeschadigd over te dragen aan de oprukkende Canadezen.

Na lang vergeefs wachten - de Canadezen hebben uiteindelijk een zuidelijker route gevolgd - werd het verzet in de vroege vrijdagochtend door Duitse militairen ontdekt en onder vuur genomen. Vier leden kwamen daarbij om het leven.

Als represaille executeerden de Duitsers enkele omwonenden en verzetsstrijders. Anderen vielen in de buurt door geweervuur. De woning, schuur en brug werden vernield.

In 1947 hebben buurtbewoners en oud-verzetslieden gezamenlijk een monument opgericht. Op de fusillade muur zijn de kogelinslagen van de executie zichtbaar. Het eikenhouten kruis is als een zwaard na de strijd in de grond gestoken. Indien zich een nieuw onrecht voordoet kan het weer getrokken worden.

Het drama bij de Klementbrug wordt jaarlijks op 13 april om 07.00 uur 's morgens herdacht door nabestaanden, buurtbewoners en vrienden van de gevallen. Belangstellenden sluiten daarbij aan.

Stichtingvrienden13april1945@gmail.com



HIER VELDE HET DUITSE ZWAARD
13 APRIL AD1945
12 NEDERLANDERS