

DE HERDENKING OP 13 APRIL

Het sinds 1947 gevolgde protocol is te karakteriseren door eenvoud: geen hoge hoeden en uniformen. Hier worden burgers en verzetsmensen herdacht, met een eenvoudige bos bloemen, bloeiende takken, maar geen kransen. Vanaf 6:45 uur verzamelen we aan de overzijde van het kanaal. We lopen om 7:00 uur gezamenlijk over de brug naar het monument voor:

- het hijsen van de vlag, eerst vol, daarna halfstok,
- het noemen van de namen en de leeftijd van hen die vielen,
- twee minuten stilte,
- een overdenking,
- het leggen van bloemen,
- het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus,

Gedurende de ceremonie houden politie en verkeersregelaars het verkeer tegen. Na afloop gaan we naar de Keet van Heerde voor de nazit (Eperweg 55, bij A50). Eventuele aandachtspunten kunt u daar melden bij de voorzitter van onze Stichting.

MEDEDELINGEN

Zoals we vorig jaar al aankondigden, heeft Lammert Konijnenberg in mei het woonhuis met de schuur en het erf (kanaaldijk 8) geschonken aan de Stichting.

Het weijtje (ex boomgaard) hebben wij kunnen kopen van de Hervormde Kerk, dankzij het legaat dat wij van Gerry Dijkslag ontvingen.

Aan de schuurmuur laten we een plaquette aanbrengen met vermelding van de schenkers van huis en legaat.

Het huis had veel achterstallig onderhoud. Gelukkig hebben we in Martin Hardorff een huurder gevonden die van klussen houdt en zelf veel van de reparaties op zich genomen heeft.

Omdat het hier een gemeentelijk monument betreft, was voor veel aanpassingen de goedkeuring nodig van het Gelders Genootschap. Ook was een omgevingsvergunning vereist. De afdeling vergunningen van de gemeente Heerde bleek onderbezet te zijn, waardoor we moesten wachten tot na de zomervakantie. Zo hadden we nog voordat we waren begonnen, al bijna tienduizend euro extra kosten gemaakt.

De interne verbouwing heeft Martin vrijwel alleen gedaan, tegen een vrijwilligers vergoeding (maximaal €1700,- per jaar). De materialen werden betaald door de Stichting (dankzij het legaat van Gerry Dijkslag).

Alle bedrading voor de elektriciteit moest vervangen worden. Wij kregen daarbij hulp van een gepensioneerd elektra-technicus. De firma Aalberts uit Oene heeft alle elektriciteitsmaterialen geschonken, inclusief de groepenkast!

Martin is nu bijna klaar met de interne verbouwing en zal binnenkort met zijn gezin de woning betrekken. De huur is vastgesteld in overleg met een makelaar. Met de opbrengst willen wij het legaat weer aanvullen, waarmee we te zijner tijd de schuur willen inrichten als ontmoetingsruimte met een museumfunctie.

Scholen

Op 3 en 10 april komen de lagere scholen weer langs voor het verhaal, en op 11 april de brugklassen van de Noordgouw. Door de jaren heen hebben we naar schatting aan zo'n 4500 tot 5000 leerlingen het verhaal verteld.

Nu en in de nabije toekomst zouden we ondersteuning goed kunnen gebruiken. Kom eens langs, luister mee, en wordt misschien zelf een verhalenverteller...

Bestuur

Het bestuur van de Stichting heeft veel vergaderd het afgelopen jaar. Soms ook impromptu in verband met de renovatie van Kanaaldijk 8. Dat de voorzitter, penningmeester en secretaris in Heerde wonen, maakt het overleg makkelijk. Zo zouden we dat in de toekomst graag willen houden, en daaromheen een aantal vrienden met speciale kennis en vaardigheden.

Laat ons weten als u iets voor de instandhouding van het monument wilt betekenen. U kunt zich wenden tot de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

A.H. van Apeldoorn

Secretaris Stichting Vriendenkring 13 april 1945

Deze informatie gaat steeds meer per e-mail. Heeft u een papieren versie ontvangen hoewel u ook over een e-mail adres beschikt? Stuur U dan een bericht naar (adriaan@egsdevosse.nl). Stelt U geen prijs meer op de uitnodiging, wilt u mij dat dan ook laten weten?